

Anmeldelse af Manden bag spejlet og andre dødelige historier af Jan Patrick Skaarup

af Jette Holst, Horsens Bibliotek

“Manden bag spejlet og andre dødelige historier” er en række skæbnefortællinger, der tager dig med på en rejse fra før og til nu og til det, der venter i en ukendt fremtid.

I starten af 00'erne fik Jan Patrick Skaarup en barsk besked hos lægen. Han var i risikogruppen for at dø af en blodprop, og prognoserne så ikke godt ud. Heldigvis gik det ikke så galt, men forskrækkelsen satte Skaarup i gang med at skrive. I 2015 udgav han en biografi om sin grandonkel, udbryderkongen Carl August Lorentzen, og nu kommer denne novellesamling, der handler om de tragikomiske ting, der sker i livet.

Skaarup skriver i sit forord, at man ikke skal læse samlingen, hvis man lige har mistet en kær person. Det vil jeg give ham ret i. For lige så underholdende jeg synes, historierne er, lige så tydeligt er det for mig, at de absolut IKKE er beregnet på sorgbearbejdning. Tværtimod favner Skaarup sin egen dødsangst og griner den lige op i ansigtet.

Allerede første novelle “Av min læge” giver et godt billede på, hvad man kan forvente sig. Hovedpersonen er hypokonder og render dermed konstant sin læge på dørene. Efter at have modtaget en ikke-tilfredsstillende konsultation kører manden i brugsen, hvor han overværer et trafikuheld med et kendt offer. Historien handler bl.a. om, hvor svært det er at se ud over sin egen angst. Hypokonderen kommer jo ikke hos lægen, fordi han vil genere ham. Han er reelt bange for at være syg. Derfor er det en pine for ham at få at vide, at han må komme igen om en uge. Han tror jo, at han er ved at dø. Slutningen på novellen er barsk på en grine-højt-af-det-absurde-i-situationen-måde. Meget rammende.

Jeg blev meget positivt overrasket over “Manden bag spejlet”, som både er fuld af sort humor, men også med tankevækkende overvejelser om at være mand og midt i livet. Det er fortællinger om at gribe livet, om ikke at turde, om at drømme og – selvfølgelig – om døden. En rigtig underholdende novellesamling for både mænd og kvinder, som ikke er bange for at blive provokeret lidt.